

«Wat is er nu wel geschied om iemand in de
wonderland te brengen?»

«Hoe komst u hier?» zei de Rups.

«Wel, misschien hebt u dat nog zoo niet onder-
zocht», zei Alice, «maar wanneer u den eenen
na den anderen dag in een pop moet veranderen en daarna
is een vlinder, dan zult u dan toch ook wel een
beetje vreemd vinden, niet?»

«Volstrekt niet» zei de Rups.

«Wel, misschien denkt u anders over de zaak»,
zei Alice, «maar ik weet wel, dat ik het ook wel
vind».

«Jij!» zei de Rups met verachting. «Wie
ben jij?»

Zoo waren ze weer aan 't begin van het gesprek
teruggekomen. Alice was een beetje geraakt, dat
de Rups enkel zulke korte opmerkingen maakte.
Ze richtte zich op, zoo hoog ze kon en gaf een
statigen toon: «Me dunkt, dat u mij eerst bekend
te zeggen, wie u bent».

«Waarom?» zei de Rups.

Dat was weer een netelige vraag en daar Alice
er geen deugdelijk antwoord op wist en de Rups
in een zeer onaangename stemming scheen te zijn,
ging ze heen.



DE RAAD VAN EEN